

Det bedste trick mod hjemve

Der er mange måder at kurere hjemve på, men der er nogen der virker bedre end andre

”Lykkepille” eller ”Hjemve-piller”, er et trick som Erik den Røde-gruppe bruger. Vi kan desværre ikke råbe hvilke ting der er i pillerne. Ellers bruger Erik den Røde metoden med at få børnene til at tænke på gode tanker eller sidde og hygge ved bålet om aftenen.

Hos 1. og 3. Viborg gruppe er der 11 spejdere på Toggerbo, deraf er der ca. 20 – 25 % som er ramt af hjemve. Hos dem bruger de samme metode som at hygge ved bålet, snakke med børnene omkring fremtiden, hvad der skal ske i morgen osv.. ”For det meste, er det lige efter tandbørstningen, lige inden de skal i seng, det rammer børnene” siger Bettina, fra 1. og 3. Viborg gruppe.

Hos Ebbe Skjalmssøn lyder det fra Michael: ”Man kan også vende hjemve til noget positivt. Hjemve kan også betyde at man savner dem derhjemme, og man holder af dem derhjemme.

Arne: ”I Ebbe Skjalmssøn, siger vi til børnene at de skal gå ind og sove, også tager vi den i morgen.

2. Riskov, Århus, er 13 afsted fra mini-junior-grenen, og deraf har størstedelen hjemve, da de yngste er fra 8 år, og de ældste er op til 12-13 år gamle. Hos Århusianerne kommer der 2 forældre hver dag og hjælper lederne med de daglige kvaler og de hjælper også med hjemveen om aftenen.

De bruger ”bålhygge”, Anders And & Co. eller andre sjove tegneserier til at få dem til at falde til ro.

En leder udtaler sig: ”I mini-tiden bygger vi dem op til at de kan klare sig i tropsalderen”, ”Vi kører en slags udviklingsfase”.

Heik-sladder-historier.

De forskellige grupper har forskellige historier, her er nogle af dem:

Ebbe juniorer skulle ud og soppe da de så et enormt antal vandmænd. Med et startede krigen, stakkels Jacob fik en vandmand i buksebenet. Derefter brugte de hoveder til at gribe vandmændene, hvilket resulterede i, en hel masse vandmænd ned af ryggene, og en hel masse våde vandmænds-kys.

Grønspejdere blev forfulgt på heiken. Forfølgerne var to søde hvide geder som fulgte dem 7 km.

2. Rissskov: troppen skulle over en mark for at komme ned til vandet. Pludselig skrider en af pigerne, og en af de andre piger stemmer i kor. Den anden pige springer op på en anden tropsmedlems ryg, da hun er bange for slanger. I sin paniske situation prøvede hun at få sin ”bærer” til at bære hende væk derfra. Pigerne blev pinligt berørt, da de opdagede at det var et muldvarpeskud.

2. Rissskov: Jens fra troppen fandt en vandmand i vandet, og han tog den til kæledyr, og forholdet mellem dem udviklede sig. (ifølge de andre tropsmedlemmer.) de var næsten kærestes, men til stor sorg, døde vandmanden 6 timer senere. De andre tropspejdere fandt dog vandmandens lig interessant.

DILLEREN

Dillerens opstandelse var omkring påsken '99, ifølge Anders. Jeg interviewede Anders mens han stod og var mand med sin økse:

Kan du huske hvornår Dilleren blev til?

Anders: Ja, for ca. 10-12 år siden var der en lille kiosk lidt udenfor lejren. Men så blev den lukket, og vi startede Biksen på lejren. Efter nogle år, på en påskelejr, var der nogle skøre knaster (OVERRASKENDE) som tossede rundt og synes at Dilleren var et godt navn, og så blev der lavet skilt og siden har slikbutikken heddet Dilleren.

Jamen, synes du ikke at det er et politisk ukorrekt navn?

Anders: Jo, men som sagt, så er det nogle tossede Knaster der har fundet på navnet, og så ligger det også godt i munden.

Ja, det sagde lejrlederen, Anders også.

Anders: Ja, men Toggerbo er jo også et tosset sted. Hvis folk udefra kom ind på lejren og så os, ville de undre sig meget.

Jeg har snakket med nogle spejdere, og de synes at åbningstiderne er meget irriterende. Har du noget at sige til det?

Anders: Ja, det er faktisk lederne der synes at Dilleren kun skal være åben en time om dagen, efter aftensmad, for så har alle spejderne spist sig mæt i ordentlig mad, og så propper de sig ikke med slik, og bliver dårlige.

Jeg gik ud og spurgte nogle spejdere, om hvad de synes om Dilleren:

Hvad synes I om navnet, Dilleren?:

Vi synes det er sjovt, men vi synes det skulle hedde noget andet i stedet. F.eks. Kiosken, Biksen, Spejderdolken eller Slik & Sjøv.

Synes i der mangler noget i Dilleren?:

Ja, meget. Polo'ere, Rustne søm, kiks, Marabou, tyggegummi, "ægte" is og frugt!

Hvad synes i åbningstiderne?:

Vi synes det er rigtig dårligt at åbningstiderne er fra 20-21. Vi synes godt at Dilleren kunne have åben flere gange om dagen. Og når der

kun er åbent en time om dagen, så er der også så lang kø, og man bliver så træt af det.

Der var også en leder, der havde en mening:

Jeg synes at åbningstiderne er helt i orden, det er slet ikke så sundt med så meget slik, og de burde også lave nogle blandede slikposer, så er der ikke så lang kø, når alle spejderne skal stå og vælge fra og til.

Jeg kan så konkludere at..... Dilleren burde få et andet navn, og at de burde have åbent flere gange om dagen. For det er jo spejderne der har ret.



Det store foundation-tyveri

Onsdag aften måtte Signe fra Rønne trop vende tilbage til sin lejr for at se det frygtelige syn:
Hendes foundation var forsvundet!

Spice-girl-spejderen Signe mistede sin "founda" onsdag aften. Hun beretter at da hun skulle skyndte sig til filmaften onsdag, lagde foundationen på køkkenbordet. Da hun vendte tilbage var den forsvundet. Så jeg spurgte hende, "hvem er tyven?"- hun svarede uden tøven at det var Stine og Vibeke, fordi de ikke ligefrem elsker hendes foundation eller i det hele taget Signes såkaldte overforbrug af sminke. "Det er med garanti dem", siger hun og jeg spørger hende så hvorfor det ikke er Martha, hendes veninde som står ved siden af hende med foundation i ansigtet. (da da da daaaaam) Hun kiggede på hende og sagde så, "det er kun Vibeke og Stine der kunne finde på sådan noget, og desuden er Martha jo min allierede i at få spice-girls-spejdere på mode".

Jeg konfronterer Stine med Signes udtalelse og Stine ser chokeret ud idet hun svarer en smule såret, "DET VAR IKKE MIG, jeg kan slet ikke gemme en foundation i alt mit rod- desuden er jeg rar"

Mysteriet er mere indviklet end jeg troede og jeg har nu påbegyndt en efterforskning som måske afslører en uhyggelig gerningsmand- med denne tanke spørger jeg så Lonny, en leder for Rønne trop. "øh- så vidt jeg har forstået skete tyveriet jo på hejken, og jeg befandt mig jo i lejren, så det kunne jo ikke være mig". MEN- ser i, Rønne trop kom hjem fra lejren allerede kl to, og foundationen blev sidst set lidt i ni senere den aften. Hmmm?- lyver Lonnie, er hun den uhyggelige foundation-tyv, og hvis det passer, hvorfor ville hun så

angribe stakkels Signe? Der er noget der ikke passer.

Jeg henvender mig nu til den hovedmistænkte, forbrydergeniet Vibeke. "Passer ikke, jeg nægter alt- jeg var der ikke engang. Jeg tror det var Martha, hun bruger jo selv foundation, så hun har stjålet det til sig selv"- siger hun i utrolig korte sætninger, er Vibeke under pres? Er hun tyven? Mysteriet fortsætter.

Tyvegodsset var en foundation af mærket Max-factor, udgaven 75-golden. Den er stadig forsvundet. Nu er spørgsmålet bare, vil tyven slå til igen? Hvor længe kan Signe beskytte sin elskede beauty-box? Mysteriet fortsætter.....

Hvilke aktiviteter er mest populære på Toggerbo?

Jeg har været ude og undersøge spejdernes holdning til Toggerbo's aktiviteter.

Vibykongsvang junior syntes bedst om primimad, menuen stod på hyldeblomst pandekager og ananas fyld med banan og chokolade. De var meget tilfredse med resultatet, og var glad for de ikke skulle flå kaniner. De var meget vilde med deres bytur til Æbletoft som deres ledere havde arrangeret. De var ude og shoppe, sejle og spise pizza. De ville gerne have haft nogle aktiviteter med noget mere stunt og action.

1.Rønne junior, var især vilde med deres heik, de nød at være alene og de måtte lave hvad de ville. De gik en masse, og sejlede i kano. Og om aftenen hyggede de med mad og stort Sankt Hans bål. Pigerne i 1.Rønne junior savnede dog en aktivitet hvor de kunne være kreative med noget læder og nogle pæne perler. Drengene ville gerne have haft noget mere action i Toggerbo's aktiviteter, som f. eks mountin bikeing. Men i det hele taget er de meget tilfredse.

Fredensborg juniorer syntes godt om batik, og primimad. De ville gerne have haft et større udvalg i farverne til deres t-shirts. Deres trops spejdere, flår kaniner til primi mad. Hvor juniorerne får lov at smage. Der er delte meninger om de vil smage eller ej. Pigerne vil gerne nøjes med en lille bid. De syntes det er synd for kaninerne.

Hos Vestbjerg trop er meningen om kaninerne anderledes, de syntes det er spændene og det er jo bare mad. De glæder sig til at smage. Dog var der en der protesterede imod drengenes holdning, og sagde det Ville have været hyggeligere med kæle kaniner. De fortjener ikke at dø.

Ideen om kæle kaniner var især populær hos minierne hos Erik Den Røde. De var glade for

at deres primimad menu ikke stod på kanin, men på blå og grønne boller. De kan rigtig godt lide aktiviteterne på Toggerbo. Men, de savner nu en masse dyr. De ville gerne have kæle kaniner, samt heste og andre bondegårds dyr, som kunne gå frit undt på Toggerbo. De syntes der har været meget snak i lejren om aftenen, så de forslår at der blevet lavet en hyggestue til alle de snakkende spejdere så dem der vil sove kan få ro.

Flere af spejderne havde været på andre sommerlejre, men flertallet syntes bedst om Toggerbo.

Toggerbo Lejren.

Toggerbo sommerlejr er i fuld gang, og alle spejdere er ude på aktiviteter det meste af dagen. Det er aktiviteter som at flå kaniner, batik, gå heik, bueskydning og øksekast. Noget af det vigtigste ved en lejr er jo at have det sjovt. Men hvad synes folk egentlig om Toggerbolejren?

Sine og Kristina fra 2. Risskov mener ikke at det er så vigtigt at en lejrplads ser så godt ud. Da de bliver spurgt om hvilke lejre de har været på, siger de: - *Det ved jeg sgu ikk... Toggerbo, Forlev, Næsby, Assenbæk, Kulso, Stevingshus.* De mener begge to at det er vigtigt med et ordentligt toilet på en lejr, for at det er et godt sted! Det vigtigste på en lejrplads er et bål, ifølge de to piger. Det de begge to synes er bedste ved en lejr, er, at man møder mange nye mennesker. Det bedste tidspunkt at ligge i lejr på er sommer og forår. Og så (lige til sidst) kan de begge to godt lide Toggerbo.

Knasten Anders, der står og hugger brænde imens han snakker, siger: - *Jeg har aldrig gået så meget op i lejren. Da jeg var spejder byggede vi aldrig spisebord med mindre vi skulle. Så hellere spise af jorden.* Han har blandt andet været på Gurredam og Toggerbo, og har været med på 9 sommerlejre her på Toggerbo. Noget af det vigtigste på en lejr er at have det sjovt, og at det er godt vejr, mener han. Desuden gør det ikke noget med en vandkamp i ny og næ. Han kan bedst lide at tage på lejr om sommeren, og han elsker Toggerbo.

Ole/Obelix fra Ebbe Skjalmssøn mener, at det er vigtigt at der er orden i en lejr. Han har været spejder siden 1992, og har været på 3 blå somre. Han synes, at det er vigtigt at alle er glade og har det sjovt. Desuden skal en god lejr have mange udfordringer, og masser af hygge. Han mener, at det er bedst at ligge i lejr om sommeren/foråret. og han kan godt lide Toggerbo.

Toggerbo lejr-avis

Kaninmassemordet

under den seneste tid er der blevet dræbt en masse kaniner til primamad her på Toggerbo

Gennem den seneste tid har kokke-knasterne dræbt en stor bunke kaniner.

De er alle sammen gået til at lave primamad med, en af grupperne var 1. rønne trops drenge, de mener at det smagte lidt af sejt kylling med meget salt, måske fordi at kaninen var bagt i saltdej.

I mandags blev den første kanin dræbt, drabene blev efterfulgt i dag af endnu seks kaninmord, og det udtales fra slagterne at de vil fortsætte til hele Toggerbo zoos kaninbestand er udryddet.

og næste uge vil de også gå løs på hønsene.



her står slagteren med en af ofrene